



schilderij door Laura Summer

## Intentieverklaring

Antroposofie is een onderzoeksweg. Antroposofie beoefenen is natuurlijke menselijke wijsheid ontwikkelen. Ieder mens brengt immers onderzoeksresultaten voort. Het gaat dan vaak over kleine inzichten of verborgen stappen voorwaarts op het vlak van zelfkennis of mensenkennis in het algemeen. Of ook over inzichten van meer wetenschappelijke of algemeen maatschappelijke aard.

De Zomeruniversiteit Antroposofie is ontstaan vanuit de behoefte om ruimte te maken voor antroposofische inhoud en ontmoeting tussen mensen.

Deze inhoud wordt gebracht door sprekers die de vruchten delen van hun eigen ervaringen en onderzoek.

In de zomeruniversiteit proberen we buiten de enge grenzen te treden van het individu. Met de werkgroepen maken we ons door de ontmoeting met de ander de inhoud eigen. Tezelfdertijd schept het inzicht in de inhoud de mogelijkheid iets terug te geven aan de gemeenschap. Daardoor krijgen deze inzichten en ontmoetingen een universeel karakter.

Met de Zomeruniversiteit streven we naar ontwikkeling van individu en gemeenschap door antroposofie.

## Praktisch

**Data** 23 juli (19u) tot 30 juli (10u) 2021

**Locatie** Château Frandeux (België)

Gelegen in een verstild natuurgebied met een grote zwemvijver. Grenzend aan de vijver bevindt zich 25 hectare eigen bos.

**Prijs** Alle prijzen zijn inclusief: cursus, 7 overnachtingen (inclusief bed- en badlinnen), 3 vegetarische en 100% biologische maaltijden per dag.

- 525 euro p.p. met overnachting in een tweepersoonskamer (max. 30 p.)
- 625 euro p.p. met overnachting in een eenpersoonskamer (max. 14 p.)
- jongerenkorting -35j: 200 euro korting
- steunprijs: indien u wil, kan u + 50 euro bovenop het inschrijvingsgeld geven om de jongerenkorting mee mogelijk te maken en het initiatief mee te dragen. Bedankt!

**Inschrijven doe je vanaf 1 maart 2021** via het inschrijvingsformulier op de website:

[www.zomeruniversiteit.org](http://www.zomeruniversiteit.org)

Uw inschrijving is definitief na storting op rekening van de AViB:

BE42 5230 8056 6154 – BIC: TRIOBEBB

Bij eventuele annulering wordt dit bedrag teruggestort. Deelnemers die na 20 juni zelf annuleren, krijgen slechts 50% teruggestort – na 27 juni is bij annulering geen terugbetaling meer mogelijk.

# CURSUSSEN

## De toekomst van de aarde

(door Bastiaan Baan)

Onze gedachten en voorstellingen over de toekomst van de aarde bewegen zich vaak tussen illusie en doemdenken, tussen valse hoop en wanhoop. Als we er tenminste al over nadenken, want 'life is what happens while you're busy making other plans'.

Desondanks zijn er te allen tijde enkelingen geweest die de toekomst hebben voorzien.

In deze lezingen volgen we hun sporen en proberen de wereld van de voor-zienigheid, die hen inspireert, op het spoor te komen. De existentiële vraag aan ons is: hoe kun je de toekomst op het spoor komen, zodat je je leven daarop kan afstemmen?

We zullen ook ingaan op o.a. de tekenen van deze tijd, wat de antroposofie over de toekomst zegt, welke nieuwe ontwikkelingen en initiatieven er zijn en wat we zelf kunnen doen.

Bastiaan Baan werkt sinds 1981 als geestelijke in de Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing. Hij schreef een serie boeken over religie en spiritualiteit. In de afgelopen jaren werkte hij aan de theologische opleiding van de Christengemeenschap.

Het thema van de lezingen 'Is er toekomst voor de aarde?' is het onderwerp van zijn volgende boek, dat over een jaar verschijnt.

dagelijks van 9u tot 10u30

## Corona als vraag aan ons

(door Luc Vandecasteele)

Het nieuwe coronavirus heeft de mensheid geraakt en wakker geschud op vele gebieden. We gaan anders kijken naar fysieke gezondheid, maar ook naar de gezondheid van de planeet aarde en haar andere bewoners. Heel wat vragen komen op ons af: Hoe gaan we om met elkaar? Hoe geven we onze maatschappijstructuren vorm? Hoe gaan we om met geld? Hoe denken en handelen we omtrent leven, gezondheid, ziekte en sterven? Hoe kunnen we waarheid en onwaarheid van elkaar onderscheiden? Redenen te over om zich met zoveel mogelijk mensen af te vragen: beantwoorden we individueel, samen en globaal als mensheid deze wake-up-call, of wordt het straks weer business as usual tot de volgende crisis?

De vijf lezingen worden opgebouwd in samenhang met onze menselijke zijns-niveaus: fysieke aspecten van het virus en van de ziekte; genezingsmogelijkheden en wat er preventief te doen valt; wat deze crisis oproept aan vragen omtrent ons psychisch functioneren; wat zij aan ons innerlijke wezen vraagt; en toekomstperspectieven, individueel en als mensengemeenschap op deze planeet.

Luc Vandecasteele is antroposofisch huisarts op pensioen, actief als schoolarts en vaak in gesprek met tijdgenoten, op wandel of aan het scherm ... Hij heeft nu veel tijd om zich te bezinnen over bovenstaande vragen.

dagelijks van 11u tot 12u30

# WERKGROEPEN

## DE RUIMTE TUSSENIN - Ianthe Lauwaert

We laten ons leiden door Goethe en M.C. Richards om in het actieve leven de diepere betekenis van ons bestaan te vinden. We gaan op verkenning aan de hand van studie, gesprek en oefening in delicaat empirisme: de weg naar inzicht in de wereld en in onszelf door tastend om te gaan met de verschijnselen.

## SCHENKEN AAN DE NATUUR - Roxanne Deceuninck

We gaan samen op zoek naar hoe we in verbinding kunnen komen met de natuur. Via waarnemingsoefeningen proberen we bewust te worden van wat om ons heen leeft in sfeer, kleur en vorm. We onderzoeken ook hoe we onze creativiteit kunnen aanspreken om iets terug te schenken aan de natuur via verschillende kunstvormen.

## VERBONDEN BEWEGEN - Maaike Kleissen

Hoe maak ik contact met mezelf? Hoe beweeg ik door de wereld om me heen? We komen in beweging en gaan ons verbinden met onszelf, met de ander en in de groep.

## BIOGRAFIEWERK - Annemiek Herremans

Waar kom je vandaan en wat is het doel van je tocht? We vertrekken van het verhaal van de Bloedende Zwaan en de drie beproevingen die de jongeling Botvid moet doorstaan: overwinnen van zijn angst, overwinnen van zijn twijfel en het beste geven van zichzelf. Vervolgens onderzoeken we biografische wetmatigheden met ons eigen leven als werkmateriaal. Dit biografisch zelfonderzoek geven we vorm met kunstzinnig werk, gesprek en uitwisseling.

dagelijks van 16u tot 17u30

## AVONDACTIVITEITEN EN TUSSENDAG

Tijdens de avonden is er ruimte voor uitwisseling, gezelligheid rond het kampvuur, ontspanning en gaan we aan de slag met onze eigen onderzoeksvragen.

Op dinsdag pauzeren we even met de lezingen en werkgroepen en gaan we in verbinding met de plek en met elkaar.

## ORGANISATIE

De Zomeruniversiteit Antroposofie wordt door 5 jongeren georganiseerd (Roxanne Deceuninck, Mattias Goderis, Melanie Lauwaert, Hannes Bonte en Pieter Govaerts) in samenwerking met de Antroposofische Vereniging in België en Via Libra vzw.