

zomeruniversiteit

antroposofie



programma 2016

Intentieverklaring

Antroposofie is geen leer, maar een vorsingsweg. Antroposofie beoefenen is feitelijk niets anders dan natuurlijke menselijke wijsheid ontwikkelen en op de gewone en natuurlijke wijze aan menselijke kennisverwerving doen. Het filosofisch materialisme heeft onze onderzoekspraktijken en leermethoden echter verregaand beschadigd. De gewone en met onze menselijke natuur overeenkomende onderzoekswijze is ons niet langer als een vanzelfsprekendheid gegeven. Ze moet actief en doelgericht en met grote moeite opgezocht worden en in ere hersteld.

Ieder mens brengt immers onderzoeksresultaten voort. Het gaat dan vaak over kleine inzichten of verborgen stappen voorwaarts op het vlak van zelfkennis of mensenkennis in het algemeen. Of ook over inzichten van meer wetenschappelijke of algemeen maatschappelijke aard. Bevindingen van het laatste type komen aan bod op deze Zomeruniversiteit Antroposofie.

De term 'Zomeruniversiteit' dekt een welomlijnde lading. Ten eerste is het de bedoeling dat er in de uiteenzettingen logisch doordachte en/of nauwkeurig gecontroleerde inzichten en feiten worden gebracht. Ten tweede verwijst de term 'universiteit' ook naar het universele karakter van de gebrachte inhoud en naar de wil om een serieuze inspanning te leveren om kennis en inzicht te verwerven. Dat betekent o.a. dat er gedurende een aantal uren per dag wel degelijk zal worden gedoceerd ... Het doel bestaat erin dat de deelnemers dankzij hun werk aan de zomeruniversiteit zich sterken naar ziel en geest, zodat ze nadien vruchtbaarder kunnen functioneren in hun werkveld en in hun menselijke omgeving.

Concreet

- data:
 - van 22 juli (20u) tot 29 juli 2016 (10u)
- plaats:
 - Château Ferme de Macon, Place Yvon Paul 9, 6591 Macon
- prijs en overnachtingsmogelijkheden:
 - 475 euro per persoon: maximum 25 personen (2-persoonskamer in 4-persoonsappartement met gedeelde badkamer in een rustiek interieur in de 17de eeuwse kasteelhoeve – badlinnen is zelf mee te brengen)
 - 375 euro: logeren op eigen initiatief: maximum 5 personen – in de omgeving zijn er overnachtingsmogelijkheden in b&b of hotel, zelf te organiseren en te bekostigen
 - 375 euro per persoon: kamperen bij de boer: max. 5 personen, op 2,5 km van Château Ferme, wel toilet, geen douche - douche mogelijk in de Château - kamperen bij de boer is gratis
 - inbegrepen: cursus, 3 vegetarische maaltijden per dag, één excursie
- inschrijvingen:
 - Antroposofische Vereniging vzw, Lousbergskaaai 44, 9000 Gent – 09/233 54 58 – jeremy_lens@hotmail.com (inschr. is definitief na storting op de bankrekening van de Antroposofische Vereniging vzw (zie hieronder – bij eventuele annulering van de zomerweek wordt dit bedrag teruggestort) deelnemers die na 24 juni annuleren, krijgen slechts 50% teruggestort – na 1 juli is bij annulering geen terugbetaling meer mogelijk
 - IBAN: BE42 5230 8056 6154
 - BIC: TRIOBEBB

CURSUSSEN

De geboorte van de bewustzijnsziel

(door Wilbert Lambrechts)

Sinds het jaar 1413 leven we volgens het geesteswetenschappelijk onderzoek van Rudolf Steiner in het tijdperk van de *bewustzijnsziel*. Dit tijdperk zal volgens datzelfde onderzoek pas in het jaar 3573 ten einde zijn. We zijn nog lang niet in de helft maar de veranderingen in de wereld sedert 1413 zijn enorm. En de wereld bevindt zich vandaag steeds meer in een intens adembenemend, vaak dramatisch of zelfs tragisch ontwikkelingsproces. Dat kunnen we misschien begrijpen als het omvattend, onzichtbaar geboorteprocés van deze bewustzijnsziel in het menselijk wezen. Zowel in de maatschappelijke realiteit als in onze eigen biografie.

Tijdens dit seminarie onderzoeken we aan de hand van symptomatische voorbeelden essayistisch wat de nieuwe bewustzijnslaag precies is of worden kan. Hoe verliep/verloopt dat geboorteprocés en welk kind komt er na de geboorteweën aan het licht? Cruciale exemplarische momenten in de geschiedenis van het bewustzijn komen hierbij ter sprake, zowel zoals ze zich weerspiegelen in de uiterlijke cultuur als in het verschijnen van de antroposofie. Maar ook de terugkoppeling met onszelf willen we niet uit de weg gaan.

dagelijks van 9u tot 10u30

Op weg naar een nieuw christendom

(door Ton Jansen)

'De tijd is gekomen', zo schreef de grote Russische filosoof Vladimir Solovjov (1853-1900) op 14 augustus 1873 aan zijn nicht Katja, 'om de eeuwige inhoud van het christendom een nieuwe, passende vorm ... te geven', een vorm die niet alleen 'alle behoeften van het hart bevredigt', maar ook recht doet aan 'alle opgaven van de geest, alle eisen van het weten'. Een christendom kortom, waarin wetenschap en geloof niet langer met elkaar in strijd zijn.

Hoe ziet dit 'nieuwe christendom', deze 'religie van de Heilige Geest', zoals Solovjov het noemde, eruit? Wat zijn de kernpunten van dit nieuwe, eigentijdse geloof? En hoe kan de antroposofie ons helpen een verhouding hiertoe te vinden?

dagelijks van 11u tot 12u30

De ethersoorten en de morele werking van kunst en architectuur

(door Marc Schepens & Tom Vansweevelt)

In deze workshop ervaren we de fenomenen in de natuur, buiten en in onszelf. Via verschillende verschijningsvormen van de vier elementen vuur, lucht, water en aarde, trachten we de werkzaamheid van de etherkrachten op het spoor te komen. Waar komen deze krachten vandaan? Welke vormen brengen zij tot stand, zowel in de natuur als in onze eigen scheppingen zoals kunst en architectuur? En wat gebeurt daar in onze eigen scheppingen, waardoor wij een taal horen waarin een morele werkzaamheid huist? Ware universele schoonheid doet een oproep aan ons, verheft ons.

dagelijks van 16u tot 17u30

De Zomeruniversiteit Antroposofie wordt georganiseerd door vijf jongeren (Roxanne Deceuninck, Jeremy Lens, Hannes Bonte, Mattias Goderis en Tom Vansweevelt) in samenwerking met de Antroposofische Vereniging in België vzw en Via Libra vzw.

Praktische informatie kan het snelst verkregen worden via e-mail: jeremy_lens@hotmail.com

of via de website www.zomeruniversiteitantroposofie.wordpress.com.



Elke avond is er ruimte voorzien voor eigen inbreng/initiatief.

Wie zich graag zelf waagt aan een voordracht of workshop, kan dit melden bij de inschrijving.



Excursie met Marc Schepens naar het museum van Louvre-Lens

Middenin het voormalige steenkoolbekken van Nord-Pas de Calais ligt Lens. Hier werd een oude site omgevormd tot museumpark in de stijl van het Kröller-Müller in Otterlo of het Louisiana Museum nabij Kopenhagen. De architectuur van het museum is een project van het Japanse bureau SANAA, met landschapsontwerp van Catherine Mosbach. We bezoeken de Galerie du Temps, met 210 kunstobjecten van prehistorie tot de 19de eeuw.