

De crisis getoetst aan de ideeën van Steiner

Jos Verhulst

In deze cursus bestuderen we enkele kernideeën op maatschappelijk vlak, die Rudolf Steiner onder de naam 'sociale driegeleding' heeft voorgesteld als antwoord op de catastrofe van de Eerste Wereldoorlog.

We vertrekken hierbij van het concept van het 'natuurlijk recht'. Door Steiners gedachtengang te reconstrueren proberen we door te dringen tot de ware betekenis van het idee 'democratie'.

Inspelend op de actuele economische crisis pogen we begrippen als 'waarde', 'prijs', (verouderend) 'geld' of 'arbeidsmarkt' logisch te vatten en te evalueren.



dagelijks van 9u tot 10u30

De kosmische beelden van de planetenzegels

Marc Schepens

Planetenzegels zijn zuivere 'vormen', zoals er ook zuivere 'gedachten' bestaan. Aan de basis van deze vormen liggen ofwel het direct vatten van de eigen denkbeweging, ofwel de waarneming van het etherische, waarbij het ene met het andere overeenkomt.

We zoeken bijgevolg geen symbolische betekenis in deze vormen, maar laten de zegels ons helpen om gedachtevormen (d.w.z. bewegingsvormen in ons etherlichaam) te scheppen. Want net zoals ons etherlichaam hebben ook de opeenvolgende zegels een tendens naar voortdurende verandering en vervolmaking.

In deze kunstzinnige workshop ervaren we het plezier van het louter tekenen van een lijn, een cirkel of een curve en maken hierbij gebruik van zowel potlood, houtskool als rijstkorrels. Ook ontstaan driedimensionale modellen van de opeenvolgende motieven van de zegels.

Nieuwsgierig naar de tussenruimte?



dagelijks van 11u tot 12u30

Het denken ontwikkelen – een praktische kijk op het denkproces

Christine Gruwez

Ons 'denken' is een machtig wapen. Want denken is immers niet hetzelfde als het passief ontvangen van gedachten. Denken is namelijk een 'activiteit', met de mogelijkheid om deze activiteit 'waar te nemen'.

Daardoor wordt het denken tot een instrument en kan het scheidend worden. Hoe dit instrument nu precies te bespelen is een kwestie van oefening. In deze workshop leren we dan ook stapsgewijs – via concrete denkoefeningen – deze zelfstandige denkactiviteit te ontplooien.

Op die manier worden we minder ontvankelijk voor manipulaties, simplismen en kant-en-klare, door de media voorgeschotelde oordelen. Zelfstandig denken maakt dus lekker weerbarstig.

En zelfstandig denken verleent ons vooral 'vrijheid', in de ware zin van het woord.

Durf te 'denken'!



dagelijks van 16u tot 17u30

De **Zomeruniversiteit Antroposofie** wordt georganiseerd door de jongerenafdeling van de **Antroposofische Vereniging in België** vzw, in samenwerking met **Via Libra** vzw.

Het organisatiecomité bestaat uit: Hannes Bonte, Roxanne Deceuninck, Mattias Goderis, Werner Govaerts, Christine Gruwez, David Joëts, Marc Schepens en Jos Verhulst. Praktische informatie kan het snelst verkegen worden via e-mail: mattias.goderis@hotmail.com.

Elke avond is er ruimte voorzien voor eigen inbreng/initiatief. Wie zich graag zelf waagt aan een voordracht of workshop, kan dit melden bij de inschrijving.

- **plaats:**

Château Ferme de Macon, Place Yvon Paul 9, 6591 Macon - verblijf in tweepersoonskamers in een 17de-eeuwse kasteelhoeve, gelegen in het uiterste zuiden van de provincie Henegouwen aan de Franse grens. De kasteelhoeve is voorzien van alle comfort met kamers voor 2 personen. Badlinnen is zelf mee te brengen!



- **data:**

van vrijdag **3 augustus** (20u) tot vrijdag **10 augustus** (10u)
inclusief: één excursie naar Soissons en Reims (Frankrijk)

- **prijs:**

450 euro (cursus, één excursie, overnachten, vegetarische maaltijden)
(voor jongeren die op 3 augustus 2012 jonger zijn dan 28 en geen of een klein inkomen hebben, is er een verminderde deelnameprijs van 250 euro)

- **inschrijvingen:**

Antroposofische Vereniging vzw,
 Lousbergskaaai 44, 9000 Gent
 09/233 54 58 - mattias.goderis@hotmail.com
*(inschr. is definitief na storting op rek.
 nr. 001-1962019-76 van de Antroposofische
 Vereniging vzw - bij eventuele annulatie van de
 zomerweek wordt dit bedrag teruggestort)*
 max. 30 deelnemers

zomeruniversiteit antroposofie

Intentieverklaring

Antroposofie is geen leer, maar een vorsingsweg. Antroposofie beoefenen is feitelijk niets anders dan natuurlijke menselijke wijsheid ontwikkelen en op de gewone en natuurlijke wijze aan menselijke kennisverwerving doen. Het filosofisch materialisme heeft onze onderzoekspraktijken en leermethoden echter verregaand beschadigd. De gewone en met onze menselijke natuur overeenkomende onderzoekswijze is ons niet langer als een vanzelfsprekendheid gegeven. Ze moet actief en doelgericht en met grote moeite opgezocht worden en in ere hersteld.

Ieder mens brengt immers onderzoeksresultaten voort. Het gaat dan vaak over kleine inzichten of verborgen stappen voorwaarts op het vlak van zelfkennis of mensenkennis in het algemeen. Of ook over inzichten van meer wetenschappelijke of algemeen maatschappelijke aard. Bevindingen van het laatste type komen aan bod op deze **Zomeruniversiteit Antroposofie**.

De term '**Zomeruniversiteit**' dekt een welomlijnde lading. Ten eerste is het de bedoeling dat er in de uiteenzettingen logisch doordachte en/of nauwkeurig gecontroleerde inzichten en feiten worden gebracht. Ten tweede verwijst de term '**universiteit**' ook naar het universele karakter van de gebrachte inhouden en naar de wil om een serieuze inspanning te leveren om kennis en inzicht te verwerven. Dat betekent o.a. dat er gedurende een aantal uren per dag wel degelijk zal worden gedoceerd ... Het doel bestaat erin dat de deelnemers dankzij hun werk aan de zomeruniversiteit zich sterken naar ziel en geest, zodat ze nadien vruchtbaarder kunnen functioneren in hun werkveld en in hun menselijke omgeving.

programma **2012**



zomeruniversiteit
antroposofie